

Geachte voorzitter, geachte statenleden.

Als laatste redmiddel stuurde ik op 27 januari j.l. u een brief betreffende het functioneren van de gemeente Eemnes. Hartelijk dank allereerst, dat u aandacht aan ons probleem wilt schenken.

Mijn vader is in 1978 vanuit Boskoop begonnen met de verkoop van tuinplanten in Eemnes. Hij huurde een smal perceeltje grond aan de Goyergracht van 18 meter breed en 135 meter diep. Op dit landje stond een schuurtje van 10 m². Een jaar later kwam er 50 meter naast ons perceeltje een tuincentrum: Gebr. De Bruin. Ze kregen direkt een bouwvergunning voor een kas en een bedrijfswoning.

Na mijn diensttijd in 1983 hebben we samen ons bedrijf Plantenmarkt Boskoop uitgebreid. We verkochten voornamelijk planten en de klanten konden ons goed vinden. We concentreerden ons alleen op onze handel, maar de gemeente vond, dat wij alleen planten mochten verkopen die we zelf kweekten. We werden voor het gerecht gedaagd, gelukkig mochten we van de Raad Van Staten door met ons bedrijf. Showkasjes die we probeerden te verkopen werden door de gemeente als bouwwerken gezien. We hebben ze moeten verwijderen.

Ondertussen regelde de bureu, de gebroeders de Bruin een bouwvergunning van nu 6700m² en maximaal 10 meter hoog. Ik zeg regelde, want een van de gebroeders zat in de gemeenteraad en dus dicht bij het vuur.

Met veel moeite kregen wij in 2008 toestemming om een kas te bouwen van 96m², met de goot op 3m. De binten van dit kasje moesten volgens de gemeente superdik zijn; de fundering super diep. Met het verplichte slopen van de oude schuur ging er ook iets fout tussen de gemeente en ons bedrijf: we kregen een boete van € 1400,00. Al met al zijn we zeer tevreden met deze ruimte waar we naast een kantine, wc, bloembollen, potgrond ook de kassa in hebben.

Omdat de bomen en struiken die we verkopen steeds groter worden en we sinds 4 jaar ook openhaardhout aan de man brengen, was het idee om ons bedrijf 50 meter zuidelijker te verplaatsen naar een mooi groot breed perceel land van 1,5 ha (wat we ondertussen gekocht hadden en waar we nu al jaren op kweken). Zware planten zouden we dan eenvoudiger met de shovel kunnen vervoeren. Op het huidige land moeten we zowat alles met de kruiwagen doen, bovendien kunnen we op het nieuwe stuk de planten beter uitstallen.

Tot onze verbazing was er nu een wethouder in Eemnes die met ons meedacht en ons inplande in de Kernrandvisie, die de gemeente voor dit gebied moet maken. Er werden avonden met bewoners en eigenaren belegd en er werd veel gediscussieerd. De middag voor de laatstgehouden bijeenkomst bleek de heer Zoetman, genoemde wethouder, via de zijdeur afgevoerd te zijn. Zijn portefeuille is overgenomen door de heer den Dunnen, dezelfde man die al 38 jaar niet onze vriend is en bovendien in dezelfde partij zit als onze buurman tuincentrum Gebroeders de Bruin.

Wat voor ons de emmer doet overlopen, is het medio januari 2016 genomen voorbereidingsbesluit (zie bijlage), waarin ons nieuwe perceel word neergezet als akkertje zonder bebouwing. De trekkas van 250m² en 70m² bebouwing, die in het huidige bestemmingsplan zowieso toegestaan waren, zijn nu verboden. Als u de geluidsfragmenten van de gemeenteraadsvergadering van 25 januari j.l. terugluistert, begrijpt u dat een uitgemaakte zaak was.

Dus geen verplaatsing, dus nieuw land tonnen minder waard, zomaar beslist in 5 minuten, zonder problemen, maar met ingrijpende en toekomstondermijnende gevolgen voor ons bedrijf.

Ik hoop, dat ik u onze radeloosheid en mijn machteloosheid duidelijk heb kunnen maken. Wij willen ons bedrijf op een voor ieder verantwoorde manier uitoefenen, maar voelen ons telkenmale hierin geblokkeerd.
Wij danken u voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Wouda en Sjaak Dool